

Liedblad voor de morgendienst van zondag 7 juni

Voorganger: Ds G. de Fijter

Zingen: Psalm 33: 1

Zingen: Psalm 63: 1 en 2 (Weerklank)

1 Mijn God, Gij zijt mijn toe-ver-laet,
naar U, Heer, strekt zich mijn ver-lan-gen.
Mijn hart wil niets dan U ont-van-gen,
die le-ven zijt en le-ven laat.
O Heer, mijn ziel en zin-nen smach-ten
en dor-sten naar U in een land,
waar-op de zon ver-zen-gend brandt, -
schenk Gij mijn le-ven nieu-we krach-ten.

2. Eens zag ik *in uw tempelhof*
U in *uw glorie hoogverheven*,
wiens *gunst mij* meer is *dan het leven*,
mijn *lippen* stamelden uw lof.
Mijn *leven lang* wil ik U prijzen,
uw *naam aanbidden*, want Gij voedt
mij *met uw kracht*, Gij schenkt mij moed.
O Heer, *ik wil U dank bewijzen*.

Zingen: Psalm 143: 10

Schriftlezing: 1 Korinthe 3: 16-23 en 1 Korinthe 6 : 12-20

Kinderlied: Weerklank Lied 610



2. Ik wil je Zaligmaker wezen,
heeft Jezus bij je doop beloofd;
de Heil'ge Geest ook aan je geven,
die zorgt dat je mijn Woord gelooft.

3. Ik wil je van de zonde wassen,
van al het kwaad dat je steeds doet,
je leven helemaal vernieuwen,
zodat je mijn geboden doet.

4. In alles wil Ik je steeds leiden,
opdat je met mijn Geest vervuld
leert tegen alle zonden strijden
en je Mij altijd volgen zult.

Zingen: Psalm 92: 3, 7 en 8 (Weerklank)



*7. Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.*

*8. Zij zullen vruchten dragen / voor 's HEREN heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.*

Zingen: Psalm 119: 84 en 8

