

Liedblad voor de avonddienst van 7 juni

Voorganger: Dr T.T.J. Pleizier

Zingen: Weerklank Lied 252: 1, 2 en 3

1 Gro - te God, zie ons ver - le - gen,
o - gen hun - ke - rend naar licht
o - ver ne - ve - li - ge we - gen
dak-loos: zwer - vers zon - der zicht,
roe - pend al te gro - te woor - den,
lam - ge - sla - gen, zien - de blind,
zoe - kers die zich - zelf ver - lo - ren -
hoe wij zoe - ken, nie - mand vindt.

2. Christus, hoor ons diep verlangen
vrij van heimwee thuis te zijn,
waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn;
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat.

3. Goede Geest, wek ons vertrouwen:
gloed van God, U zoekt, U vindt;
U bent vuur dat doet aanschouwen
licht dat nevels overwint.
Doe ons spreken, hoe verlegen:
hoogste tijd om op te staan!
Christus gaat langs onze wegen –
het is tijd om mee te gaan.

Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 4

Zingen: Psalm 89: 7

Schriftlezing: Jeremia 31: 27-40

Thema: "Gods nieuwe normaal"

Zingen: Psalm 111: 3 en 5

Zingen: Psalm 104:8 (NB)

8.Al wat er in uw *grote schepping* leeft
wacht, HEER, op U, tot *Gij hun* voedsel geeft.
Ontsluit *G'uw* hand, zij *zamelen* de gaven
waarmee Gij hen wilt *spijsigen en laven*.
Verbergt Gij uw gezicht, *hen dreigt de dood*,
stof worden zij weer *in der aarde* schoot.
Maar *d'adem van uw Geest brengt hen tot leven*:
het *aardrijk* wordt een *nieuwe bloei* gegeven.

Zingen: Weerklank Lied 192



1 Geest van hier - bo - ven, leer ons ge - lo - ven,
ho - pen, lief - heb - ben door uw kracht!
He - mel - se vre - de, deel U nu me - de
aan een we - reld die U ver - wacht!
Wij mo - gen zin - gen van gro - te din - gen,
als wij ont - van - gen al ons ver - lan - gen,
met Chris - tus op - ge - staan. Hal - le - lu - ja!
Eeu - wig - heids - le - ven zal Hij ons ge - ven,
als wij her - bo - ren Hem toe - be - ho - ren,
die ons is voor - ge - gaan. Hal - le - lu - ja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!