

## Liedblad voor de morgendienst van zondag 6 september in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds M. van Dam - Bediening Heilig Avondmaal-

**Zingen:** Weerklank Psalm 27: 1

De HERE *is mijn licht, wat kan mij deren?*  
Hij is mijn *heil, ik ben voor niemand bang.*  
Ieder *gevaar kan ik met Hem trotseren.*  
Op Hem, mijn *rots, bouw ik mijn leven lang.*  
De *aanval van belagers* hield geen stand:  
ze *struikelden en beten in het zand.*  
Al *smeedt een machtig leger* een complot,  
in oorlog *zelfs vertrouw ik* op mijn God.

**Zingen:** Weerklank Lied 497

Vader, vol van vrees en schaamte  
buigen wij voor U.  
Heel uw werk, door ons vertreden,  
klaagt ons mensheid aan bij U.

Vader, in dit uur der waarheid  
keren w' ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer, herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw.

Heer, ontferm U over ons die  
schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in uw liefde aan.

Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef  
vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal uw macht aanschouwen  
dat wij uw Naam verhogen, Heer,  
dat wij uw Naam verhogen, Heer.

**Zingen :** Weerklank Psalm 27: 2

Eén ding *vraag ik de HEER: of ik mag wonen*  
bij Hem in *huis, zodat Hij* daar altijd  
zijn *liefdevolle goedheid mij kan tonen.*  
Daar dien ik *Hem in zijn aanwezigheid.*  
Ik *weet dat in zijn tent bij tegenslag*  
*beschutting is en ik er schuilen mag.*  
Ik *zing een vrolijk lied en musiceer;*  
met *opgeheven hoofd prijs ik de HEER.*

**Schriftlezing:** Johannes 6: 32 – 37



**Zingen:** Weerklank Lied 596: 1 en 2

1. Als je de Vader vraagt om 'n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen.  
Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één.  
(Refrein)

2. Als je mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.  
Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen.  
(Refrein)

**Zingen:** Psalm 111: 2 en 3

**Zingen:** Psalm 9: 10

**Zingen:** Weerklank 336 (gereedmaken  
tafel)

Verhoogde Heiland, trek ons hart  
uit vrees en smart  
tot U naar boven!  
Laat ons, Heer, door uw Geest geleid,  
in need'righeid  
uw woord geloven.  
Laat ons oog op uw voorspraak slaan,  
leer ons verstaan,  
wat U wilt schenken  
en laat ons in dit samenzijn,  
door brood en wijn  
uw dood gedenken.

**Zingen:** (tot besluit van de tafel) Psalm 103: 1 en 6

**Zingen:** Weerklank Lied 54: 1 en 2

1. U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd, –  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.  
Als je klopt aan de deur, zal Hij  
opendoen.  
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja



2. Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijs van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.