

Liedblad voor de morgendienst van 6 juni in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds. M. van Dam

Zingen: Psalm 23: 1

Zingen: Weerklank Lied 281: 1 en 4

1.Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

4.Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Zingen: Psalm 23: 2

Schriftlezing: Handelingen 2:37 – 47

Tekst: Handelingen 2: 42

Kinderlied OTH lied 469: 1, 2 en 3

1.Vijfduizend mensen waren
aan 't luist'ren naar de Heer.
Maar op de derde avond
was er geen eten meer.

2.Er was nog wel een jongen
die iets te eten had.
Hij gaf het aan de Here,
het was zijn hele schat.

3.Vijf broden en twee vissen,
het was niet eens zoveel.
Maar toen de Heer het zegende,
kreeg iedereen zijn deel.



Zingen: Weerklank Psalm 78: 2 en 7

2.God heeft zijn *wet aan Israël* gegeven,
voor *Jakobs* zaad een *ordering ten leven*.
Die *hebben* zij hun *kindren* voorgeschreven.
Dan *zullen* die, in 's *HEREN* dienst bedreven,
van kind tot *kind* *vertrouwen* op hun God,
gedachtig *aan zijn werk* en hoog gebod.

7.Zij hebben *uit de hemel brood* gekregen,
dat *englenbrood* zond *God hun als een regen*.
Hij *deed uit oost en zuid de wind* opsteken,
waarmee de vogels kwamen neergestreken.
Zij daalden *zelfs rondom Gods* woning neer:
in heel het *kamp leed niemand* honger meer.

Zingen: Samen eten wij (Sela)

1. Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.
U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.

3. Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

2. Hier deelt U ons vrijgevig uit;
het brood, de beker wijn.
U breekt en schenkt U zelf aan ons,
wil onze maaltijd zijn.

4. Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar Zijn beeld;
een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.

Lezing van het avondmaal formulier

Zingen: Psalm 23: 3 (terwijl de tafel wordt voorbereid)

Gemeenteleden lopen langs de tafel om het avondmaal te vieren (ondertussen piano/orgelspel)

Lezing: Johannes 17: 20 - 24

Zingen: Psalm 103: 1

Zingen: Weerklank 432

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
(Refrein)

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
(Refrein)

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

