

# Liedblad voor de avonddienst van 6 juni in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. M. van Dam

**Zingen:** Psalm 42: 1

**Zingen:** Weerklank Lied 335: 1

1 U - zelf wilt ons ver - ga-deren,  
rond-om uw ta - fel, Heer.  
Uw Geest, door wie wij na-deren,  
be - reidt in ons U eer.  
Aan U, hier in ons mid-den,  
wordt lof en eer ge - bracht:  
wij wil-len U aan - bid - den,  
die al - les hebt vol-bracht.

Heilig Avondmaal Lezing: 1 Korinthe 11: 23 - 26

**Zingen:** Weerklank Lied 335: 3 (tafel wordt gereedgemaakt)

3. Wij mogen 't brood weer breken  
en drinken van de wijn.  
Met hen, in alle streken,  
die ook de uwen zijn,  
zijn wij in U verbonden,  
zijn wij tezaâm één brood.  
En één van hart verkonden  
de velen, Heer, uw dood.

## Avondmaalsviering

Diakenen brengen het brood en wijn naar de gemeenteleden in de bank.  
(ondertussen: orgelspel/pianospel)

**Zingen:** Psalm 119: 3

**Schriftlezing** Lukas 1: 1 - 4 en Handelingen 2: 41 - 47

**Zingen:** Weerklank Psalm 133: 1 en 2

1. Zie toch hoe *goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen.*

*Eén liefdeband houdt hen tezaam.*

*De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die de priester wijdt.*

2. Als olie die *Aärons baard en kleren en geur doordringt, zo is de gunst des Heren, voor wie eendrachtig samen zijn.*

*Als dauw is het, die ligt zo mild en rein, op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God de Heer.*

**Zingen:** Weerklank Lied 267: 1, 4 en 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

4. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

**Zingen:** Psalm 68: 10

