

# Liedblad voor de middagdienst van 5 april.

Thema van de preek: 'let een beetje op elkaar'

Predikant: P. Baas

**Zingen:** Psalm 93: 1, 2 en 4

**Zingen:** Psalm 69: 1, 3 (Weerklank)

1 O God, ver-los mij, red mij uit mijn nood,  
nu 't wa-ter tot de lip-pen is ge-ko-men.  
Ik zak in 't slijk, zink weg in die-pe stro-men,  
ik voel geen grond, de vloed is mij te groot.  
Mijn keel is hees van roe-pen in mijn leed,  
ik ben ver-mocid, mijn o-gen zijn be-zwe-ken  
van 't uit-zien naar mijn God, die al - les weet.  
Heer, ant-woord mij op mijn aan-hou-dend sme-ken.

3. Beschaam om mij het stil vertrouwen  
niet  
van hen die U verwachten in gevaren.  
Hoe zou mijn val, o Heer der  
legerscharen,  
hun alle hoop ontnemen in verdriet!  
Ik ben gesmaad, om Uwentwil onteerd,  
mijn broeders vreemd, gemeden door  
verwanten.  
De ijver voor uw huis heeft mij verteerd,  
ik word om U bespot van alle kanten.

**Zingen:** Lied 141: 3 (Weerklank)

3 Je - zus, uw ver-zoe-nend ster - ven  
blijft het rust-punt van ons hart.  
Als wij al - les moe-ten der-ven,  
staat uw lief-de ons bij in smart.  
Als ik een-maal ster-ven moet  
en de angst mij be-ven doet,  
laat uw bloed mijn hoop dan wek-ken  
en mijn schuld voor God be - dek-ken.

**Schriftlezing:** Johannes 19: 17 – 29

**Collecte en zingen:** Psalm 89: 8, 14 en 18 (Weerklank)



14. En toch, en toch hebt Gij verstoten en versmaad de koning die Gij zelf gezalfd hebt naar uw raad, toch toernt Gij op uw knecht, hij is van U verstoken, zijn kroon ligt in het stof, zijn sterkte is gebroken. Geen wal, geen toren weert de plunderende bende. Het nabuurvolk bespot zijn bittere ellende.

18. Uw vijanden, o HEER, uw vijanden rondom, hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom! Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning. Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing. Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen. Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen, amen.

**Zingen:** Lied 140: 1 en 2 (Weerklank)



2. hoe daar allereerst zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik: 'Hij vergeet ons niet, Hij die stervend ons verliet.'

**Zingen:** Psalm 69: 14