

Liedblad voor de morgendienst van 4 augustus in de Oosterholthoeve

Predikant: ds G. De Fijter

Voorzang: Psalm 8: 1, 3, 5 en 6 (NB)

1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Zingen: Psalm 3: 3

Zingen: Psalm 5: 1, 2 en 6 (NB)

1. Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Vroeg in de morgen kom ik, HEER,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken:
ik wacht uw teken!

2. Gij hebt een afschuw van de zonde.
Gij haat de hand waar bloed aan kleeft,
de tong die van de leugen leeft.
Wie in geweld hun sterkte vonden
richt Gij te gronde.

6. Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
ten allen tijde.

Schriftlezing: Jesaja 43: 1-5

Zingen: lied 365: 6 (Weerklank)

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
toch blijft mij zijn liefde leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Schriftlezing: Johannes 21: 1-15

Kinderlied: lied 567 (Weerklank) wijs psalm 81

1. Vissers op het meer
hebben lege netten.
En dat spijt hun zeer.
Maar de dag breekt aan.
't Vissen is gedaan.
Wie zal op hen letten?

2. Dan klinkt van het strand:
'ga het eens proberen
aan de rechterkant.'
En het wonder is:
't net zit vol met vis.
Jezus is de Here!

3. In het ochtenduur
zien ze brood en vissen
bij het kolenvuur.
Jezus deelt daarvan.
En in Jezus kan
niemand zich vergissen!

4. 'Heb je Mij wel lief?'
Drie keer antwoordt Petrus:
'ja, ik heb U lief!'
Jezus zegt: 'Volg Mij,
Ik maak jou hierbij
visser van de mensen!'

Zingen en collecte: Psalm 142: 1, 2 en 7

Zingen: Psalm 85: 3

Zingen: Psalm 108: 1

Liedblad voor de morgendienst van 4 augustus in de Oosterholthoeve

Predikant: ds G. De Fijter

Voorzang: Psalm 8: 1, 3, 5 en 6 (NB)

1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Zingen: Psalm 3: 3

Zingen: Psalm 5: 1, 2 en 6 (NB)

1. Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Vroeg in de morgen kom ik, HEER,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken:
ik wacht uw teken!

2. Gij hebt een afschuw van de zonde.
Gij haat de hand waar bloed aan kleeft,
de tong die van de leugen leeft.
Wie in geweld hun sterkte vonden
richt Gij te gronde.

6. Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
ten allen tijde.

Schriftlezing: Jesaja 43: 1-5

Zingen: lied 365: 6 (Weerklank)

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
toch blijft mij zijn liefde leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Schriftlezing: Johannes 21: 1-15

Kinderlied: lied 567 (Weerklank) wijs psalm 81

1. Vissers op het meer
hebben lege netten.
En dat spijt hun zeer.
Maar de dag breekt aan.
't Vissen is gedaan.
Wie zal op hen letten?

2. Dan klinkt van het strand:
'ga het eens proberen
aan de rechterkant.'
En het wonder is:
't net zit vol met vis.
Jezus is de Here!

3. In het ochtenduur
zien ze brood en vissen
bij het kolenvuur.
Jezus deelt daarvan.
En in Jezus kan
niemand zich vergissen!

4. 'Heb je Mij wel lief?'
Drie keer antwoordt Petrus:
'ja, ik heb U lief!'
Jezus zegt: 'Volg Mij,
Ik maak jou hierbij
visser van de mensen!'

Zingen en collecte: Psalm 142: 1, 2 en 7

Zingen: Psalm 85: 3

Zingen: Psalm 108: 1