

## Liedblad voor de middagdienst van 4 april om 16:00 uur in de Dorpskerk

Predikant: F. Hoek

**Zingen:** Psalm 118: 1

**Zingen:** Weerklank lied 184: 1 en 2

1. Wees gegroet, o eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!  
Jezus Christus, troost in alle smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten;  
deze rustdag, U gewijd,  
draagt uw glans van heerlijkheid!

2. Op uw woord, o leven van ons leven,  
werpen wij het doodskleed af;  
door uw Heil'ge Geest met kracht gedreven  
komen w' uit ons zondengraf.  
Leer ons 't leven van de aard' te derven,  
in uw kruisdood meegekruisigd, sterven;  
en, herboren, opgestaan,  
achter U ten hemel gaan.

**Schriftlezing:** Lukas 24: 13 – 35

**Zingen:** Psalm 46: 1

**Zingen:** Weerklank psalm 21: 1, 2 en 3

1. O HEER, de koning is verblijd.  
Hoe juicht hij om uw sterkte,  
het heil dat U bewerkte.  
Zijn hartewens werd werkelijkheid,  
de bede van uw knecht  
hebt U hem niet ontzegd.

2. U schenkt de vorst wat U belooft  
en treedt hem met uw zegen  
op al zijn paden tegen.  
Uw eigen hand plaatst op zijn hoofd  
als kostbaar eerbetoon  
een gouden koningskroon.

3. Hij heeft het leven U gevraagd.  
U hebt aan hem gegeven  
een onvergankelijk leven.  
U zorgt dat hem een toekomst daagt,  
vol eer en majesteit,  
vol vreugd en heerlijkheid.

**Zingen:** Psalm 118: 7 en 10

**Zingen:** Psalm 118: 13 en 14