

# Liedblad voor 1<sup>e</sup> Pinksterdag morgendienst 31 mei

Predikant: Ds. M van Dam

## Zingen: OTH 134

1 Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede,  
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw!

2 Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden,  
is de kracht die ons ontbreekt  
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw!

*Refrein De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God!*

## Zingen: Weerklank 197:1, 2, 8 en 9



2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt  
en uit het ongeloof ontwaakt,  
beleeft – God lof! – een ommekeer,  
de dag van de verrezen Heer.

8. De aarde is ons toevertrouwd,  
God strooit ons uit als zoutend zout,  
als licht dat in het duister straalt  
en metterdaad zijn woord vertaalt.

9. Zo waait de wind, zo blaast de Geest,  
zo laait het vuur van pinksterfeest,  
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –  
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

## Zingen: OTH 10:2 en 3 (Ps.25)

Denk aan 't vaderlijk meedogen,  
HEER, waarop ik biddend pleit:  
milde handen, vriend'lijk' ogen  
zijn bij U van eeuwigheid.  
Denk toch aan de zonde niet  
van mijn onbedachte jaren!  
HEER, die al mijn ontrouw ziet,  
wil mij in uw goedheid sparen.

Louder goedheid zijn Gods wegen  
en zijn paden zijn vertrouwd  
voor wie, tot zijn heil genegen,  
zijn geboden onderhoudt.  
Wil mij, uwe naam ter eer,  
al wat ik misdeed vergeven.  
Ik heb tegen U, o HEER,  
zwaar en menigmaal misdreven.

**Zingen:** Psalm 87:3 en 4

**Zingen:** Weerklank Ps. 51:5

Schep *in mij*, God, een *hart dat* leeft in 't licht,  
geef *mij een* vaste *geest*, die *diep van* binnen  
zonder *onzekerheid* U *blijft* beminnen,  
verwerp *mij* niet van *voor uw* aangezicht.  
Ontneem *mij* niet uw *heilge* Geest, o God,  
laat *in uw* heil mijn *hart zich nu* verblijden,  
en *richt* geheel mijn *wil op* uw gebod,  
dan *zal ik* zondaars *op uw* wegen leiden.

**Schriftezing:** Psalm 67 en Hand.2:1-13

**Zingen:** Kinderlied Weerklank 586:1, 2, 3 en 4



1 't Is feest van-daag, 't is Pink-ster-feest,  
wij staan in vuur en vlam,  
want Hij, die bij ons is ge-weest,  
werkt ver-der aan zijn plan.

2. Wij weten het nu zonneklaar;  
al ging Hij van ons heen,  
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;  
wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,  
er is geen houden aan.  
De woorden gaan van mond tot  
mond,  
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen,  
ze waaien op de wind.  
't Is feest vandaag, voor iedereen:  
een nieuwe tijd begint!

**Zingen:** Weerklank 195



Hei-li-ge Geest van God, vul op-nieuw mijn hart  
Hei-li-ge Geest van God, vul op-nieuw mijn hart  
Vul mij op-nieuw, vul mij op-nieuw.  
Hei-li-ge Geest, vul op-nieuw mijn hart.

**Zingen:** Psalm 9:1, 2 en 11