

Liedblad voor de morgendienst van 31 maart in de Oosterholthoeve

Voorganger: Kand R v/d Knijff (5^e lijdenszondag)

Zingen: Lied 124: 1, 2 en 4 (OTH)

1. Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Zingen: Psalm 147: 1

Zingen: Psalm 40: 4

Schriftlezing: Johannes 11: 1 – 44

Thema: Jezus brengt de toekomst in het heden.

Zingen: Lied 431 (OTH)

1. Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan.
(Refrein)

2. U werd geschopt en geslagen,
Ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.
(Refrein)

Refrein:

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.

3. U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden,
nee Heer, dat begrijp ik niet.
(Refrein)



Collecte en zingen: Psalm 88: 1 en 6 (Weerklank)

1. HEER, *die mijn heil, mijn helper zijt,*
des daags roep ik om mededogen,
des nachts leg ik mij voor uw ogen.
Hoor *naar mijn stem die tot U schreit.*
Laat *mijn gebed voor U* verschijnen
en *niet in duisternis* verdwijnen.

6. Doet *Gij aan doden* wondren, HEER?
Staan *schimmen op om U te prijzen?*
Vermeldt *het graf uw gunstbewijzen?*
Geeft *het uw wonderwerken* weer?
Herkent *men in dat eindloos* duister
uw *trouw, gerechtigheid en* luister

Zingen: Lied 149: 1, 3 en 6 (Weerklank)

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zingen: Psalm 16: 4 en 5 (Weerklank)

4. Ik prijs de HEER, *die mij heeft onderricht,*
mijn *hart blijft* mij ook 's *nachts nog inzicht* geven.
Ik *stel de HEER* steeds *voor mijn aangezicht*
en wankel *niet, want Hij beschermt mijn* leven.
Dus *zal ik juichend U mijn vreugde* tonen,
ja, zelfs mijn *vlees zal immer veilig* wonen.

5. Gij, die mijn *ziel van dood en graf* bevrijdt,
behoedt mij als uw *gunstgenoot* voor 't sterven:
ik zal, *door U op 't levenspad* geleid,
de *vreugde van uw aangezicht* beërven.
Voor *immer* zal uw *rechterhand* bevatten
een *overvloed van kostelijke* schatten