

Liedblad voor de avonddienst van 31 december in de dorpskerk

Oudejaarsavond – 19:45 uur – ds. P.J. den Admirant

Voorzang: Weerklank 353: 1, 4 en 6



1 O God, die droeg ons voor-geslacht
in nacht en storm-ge - bruis,
be - wijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeu-wig ons te - huis!

4. En duizend jaar gaan als de dag
van gis'tren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaaik, die verdween.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Zingen: Psalm 90: 1 en 2 (Weerklank)

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 68: 10

Schriftlezingen: Deut. 34 en Hebr. 4: 8 - 11



Zingen: Psalm 103: 4, 8 en 9

Zingen: Weerklank 351: 2 en 3



2 Hal-le-lu - ja, dank de mil-de Va - der
die ons tijd van le-ven schenkt,
die ons in ge-duld en in ge - na - de
ie - der jaar op-nieuw ge-denkt.
In het hol-ste van de nacht der tij - den
blijft zijn va-der-hand ons vei-lig lei - den.
Hem zij heer-lijk-heid en macht
nu en im-mer toe-gebracht.

3. Halleluja, prijs de God der goden,
de beheersers van het graf,
die de sleutels van het rijk der doden
aan zijn Zoon in handen gaf.
Zalig, die zich stil uit handen geven
en met Christus sterven en herleven.
Hem zij heerlijkheid en macht
nu en immer toegebracht.

Zingen: Psalm 43: 4



Wij wensen u een gezegend uiteinde en een gezond 2019.