

# Liedblad voor donderdag 30 mei 2019 in de Oosterholthoeve

Predikant: ds de Mots – Rijssen - Hemelvaartdag

Zingen: Gezang 189: 1 en 6 (Weerklank)

1 Kroon Hem met konings-kroon,  
het Gods-lam op zijn troon!  
Het he-mels lof-lied o - ver - wint  
in lof-zang voor de Zoon.  
Ont-waak, mijn ziel, en zing  
van Hem die voor mij stierf.  
Ik prijs Hem als mijn eeu-wige vorst  
die 't heil voor mij ver - wierf!

6. Kroon Hem, de hemelheer,  
de schepper van elk ding!  
Kroon Hem tot koning, die de naam  
van levensvorst ontving.  
Ik geef U alle eer,  
mijn lied is U gewijd,  
die stierf en leeft en koning is  
in alle eeuwigheid.

Zingen: Psalm 47: 3 en 4

Zingen: Psalm 68: 9

**Schriftlezing:** Lukas 24: 50 – 53 / Kolossenzen 3: 1 – 4 / 1 Johannes 1: 8 – 2: 2

**Tekst:** HC Zondag 18 vr. en antw. 49 - **Thema:** **Ons ten goede!**

**Kinderlied:** Lied 441 OTH

Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
op de wolken, op de wolken.  
Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
met macht en majesteit.

Hij brengt al zijn kinderen thuis  
op de wolken, op de wolken.  
Hij brengt al zijn kinderen thuis  
met macht en majesteit. (*Refrein*)

(*Refrein*)

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.  
Hij is bij ons, Hij is bij ons.  
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.  
Hij is bij ons voor altijd.

**Zingen: Gezang 383: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)**



1 Voor 't oog van zijn dis - ci - pel-schaar  
ten he-mel op - ge - no - men,  
is Chris-tus ons ten goe-de daar,  
tot - dat Hij weer zal ko - men.  
Die on - ze straf ge - dra-gen heeft  
en vrij-spraak heeft ver - wor - ven,  
Hij komt en oor-deelt al wie leeft  
en al wie zijn ge - stor - ven.

4. Zijn Geest is ons in onze strijd  
als tegenpand gegeven,  
een kracht die ons voortdurend leidt  
en naar zijn wet doet leven,

2. Als mens is Hij niet meer op aard',  
als God zal Hij niet wijken.  
Zijn majesteit behoedt, bewaart  
en zijn gena zal blijken.  
Ook door zijn Geest, de Pinkstergeest,  
is Hij bij ons gebleven.  
Zo is zijn hemelvaart een feest,  
een zegen ons gegeven.

3. Hij is als Advocaat bereid  
bij Vader op te treden.  
Hoor hoe Hij bidt, hoor hoe Hij pleit:  
'Ik heb voor hen geleden'.  
Ons Hoofd, Hij ging ons voor naar huis,  
als pand aan ons gegeven:  
Hij haalt zijn lidmaten eens thuis,  
om daar met Hem te leven.

want boven is ons vaderland,  
waar Christus, onze Koning,  
gezeten aan Gods rechterhand,  
zijn troon heeft en zijn woning.

**Zingen: Psalm 21: 5 en 13**

**Zingen: Gezang 221: 1, 2 en 3 (Weerklank)**



1 Je - zus, op wie ik ver-trouw,  
Hij, mijn Hei-land, is het le - ven.  
Ze - ker - heid waar op ik bouw,  
vre - de die mij is ge - ge - ven,  
hoe-zeer het mij hui-veren doet,  
dat ik een-maal ster-ven moet.

2. Jezus, mijn Verlosser, leeft,  
eenmaal zal ik bij Hem wezen.  
Daar Hij eeuwig leven geeft,  
waarvoor zou ik dan nog vrezen?  
Hij is 't Hoofd dat aan mij denkt,  
dat zijn leden bij zich brengt.

3. Deze hoop op Hem, mijn Hoofd,  
houdt mij hecht aan Hem verbonden  
en de hand van mijn geloof  
heeft in zijn hand kracht gevonden:  
dood, ik vrees uw macht niet meer,  
eeuwig ben ik van mijn Heer.