

Liedblad voor de morgendienst van 3 november in de Oosterholthoeve

Predikant: ds Polinder

Voorzang: Psalm 31: 1 en 18

Zingen: Gezang 285 (Weerklank)

1 Hier in uw hei - lig - dom, dicht bij de troon,
vraagt uw aan - we - zig - heid ons stil te zijn.
Zo ko - men wij tot U, met hei - lig ont - zag,
als uw Geest ons trekt tot U.

2. Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

3. Heer, ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Zingen: Psalm 86: 3 en 6

Schriftlezing: Psalm 13

Kinderlied: OTH 556

Refrein:

Wees niet bang, wees niet bang,
Ik roep je bij je naam.
Wees niet bang, wees niet bang,
van nu af gaan we samen.

En al zou je door het vuur gaan,
je brandt je daar niet aan;
Ik ben bij je, Ik ben bij je,
om mee te gaan.
Ik ben bij je, Ik ben bij je. (*Refr.*)

En al ga je door rivieren,
ze spoelen jou niet weg;
Ik ben bij je, Ik ben bij je,
heel de weg.
Ik ben bij je, Ik ben bij je. (*Refr.*)

En als anderen je plagen,
misschien de hele klas;
Ik ben bij je, Ik ben bij je,
Ik hou je vast,
Ik ben bij je, Ik ben bij je.

Om mee te gaan.
Ik ben bij je, Ik ben bij je.
Voortaan!!!

Zingen en collecte: Psalm 13a (Weerklank)

1. Hoe lang laat U mij nog alleen?
Verberg U niet, o HEER!
Mijn angstig hart kan nergens heen.
Ik zie geen uitweg meer.

2. De tegenstand is veel te groot.
Mijn vijand is te sterk.
Geef antwoord, ik verkeer in nood.
HEER red mij voor ik sterf.

3. Verlicht mijn oog, ik ben zo bang.
De vijand is nabij.
Hij zinspeelt op mijn ondergang
en drijft de spot met mij.

4. 'k Vertrouw uw grote liefde, HEER,
dus juich en zing ik blij.
U redt mijn leven telkens weer.
U bent zo goed voor mij.

Zingen: Psalm 40: 1 en 7 (Weerklank)

1. Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op de vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de HEER.

7. Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze HEER!
Laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende,
de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!

Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5