

Liedblad voor de avonddienst van 3 november in de dorpskerk

Vooranger: ds van Campen

Voorzang: Psalm 96: 1 en 5

Zingen: Psalm 103: 1 en 7

Zingen: Psalm 103: 11

Schriftlezing: Jozua 3: 5 en 6 en 14 t/m 4: 9

Zingen en collecte: Weerklank 121: 1, 2 en 4



1 God in ons mid - den,
Heer, wij aan - bid - den
met al uw kin - de - ren we - reld - wijd,
uw trouw aan men - sen,
uw on - be - grens - de,
uw on - ge - ken - de ma - jes - teit.

2. Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Prediking: Jozua 4: 6 / **thema:** *Sprekende stenen*



Zingen: Psalm 78: 1 en 2

Zingen: Weerklank 452: 1, 2 en 5



2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.