

# Liedblad voor de morgendienst van 3 mei

Predikant: ds Samsom

**Voorzang:** Wilhelmus: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

**Zingen:** Psalm 42: 2 en 5

**Zingen:** Psalm 6: 2 en 9

**Schriftlezing:** Johannes 20: 3 – 8 en Openb. 7: 9 – 17

**Zingen:** Lied 223: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)

1. Nu gaan de bloemen nog dood,  
nu gaat de zon nog onder.  
En geen mens kan zonder  
water en zonder brood.

3. Nu heb je nooit genoeg.  
Nu blijf je steeds iets missen  
en in het ongewisse  
of je ooit krijgt wat je vroeg.

2. Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen  
en als je weg wilt schuilen  
kun je haast nergens heen.

4. Daar is geen zon en geen maan.  
Daar zal God ons verlichten.  
Daar zullen alle gezichten  
vol van zijn heerlijkheid staan.

**Preek** over Openbaring 7: 9m en 17 slot

**Zingen:** Psalm 116: 4 en 5 (Weerklank)

4. Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan.  
Maar God verlost mij uit bitter lijden.  
Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden,  
omdat de HERE u heeft welgedaan.

5. Gij, Here, hebt mij voor de dood behoed,  
mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen;  
Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen,  
zet in het land der levenden mijn voet.

**Zingen:** Lied 506: 1, 2 en 3 (Weerklank)

1 In tij-den van nood, van tra-nen en rouw,  
ziet God naar mij om, is Hij al-tijd trouw.  
In wat ook mag wan-kelen, in wat ook ver-gaat:  
zijn woord is de grond, waar mijn le-ven op staat.

2. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar.  
Dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar;  
dan ga ik de strijd aan en weet ik mij sterk,  
omdat Hij nooit opgeeft zijn liefdevol werk.

3. Ik roem in mijn God, ik zing van zijn trouw.  
De Heer is mijn rots, waar 'k altijd op bouw.  
Hij zal mij nabij zijn in leven en dood  
en sterkt onderweg mij met beker en brood.



GELOOF – HOOP – LIEFDE