

## Liedblad voor de avonddienst van 3 maart in de Dorpskerk

Voorganger: ds F Hoek.

**Zingen:** Lied 147: 1 en 3 (Weerklank)

1. Is dat, is dat mijn Koning,  
dat aller vaad'ren wens,  
is dat, is dat zijn kroning?  
Zie, zie, aanschouw de mens!  
Moet Hij dat spotkleed dragen,  
dat riet, die doornenkroon,  
lijdt Hij die smaad, die slagen,  
Hij, God, uw eigen Zoon?

3. O Jezus, man van smarten,  
Gij aller vaad'ren wens,  
herinner aller harten  
't aandoenlijk: 'Zie de mens!'  
Laat mij toch nooit vergeten  
die kroon, dat kleed, dat riet!  
Dit trooste mijn geweten:  
't is al voor mij geschied!

**Zingen:** Psalm 24: 1 en 2 (Weerklank)

1. De aarde en haar volheid zijn  
des *HEREN koninklijk domein*,  
de *wereld en die daarin wonen*.  
Het *land rijst uit de oceaan*,  
*rivieren breken zich ruim baan*  
om *Gods volmaakte macht te tonen*.

2. Wie is de mens *die op zal gaan*  
en *voor Gods heilig aanschijn staan*?  
Wie *mag de tempel binnentreden*?  
Wie *niet op loze wijsheid bouwt*,  
zijn *hart en handen zuiver houdt*  
van *kwade trouw en valse eden*.

**Zingen:** Lied 161 (Weerklank)

U, heilig Godslam, loven wij,  
Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,  
Gij doet ons tot de Vader treden  
als koningen en priesters. Gij,  
o Heiland, kocht ons met uw bloed;  
U brengen wij de dank en ere  
en werpen in aanbidding, Here,  
al onze kronen aan uw voet.



**Schriftlezing:** Jesaja 5: 1 – 7  
Lukas 20: 1 -19

Tekst: Lukas 20: 9 - 19

**Zingen:** Psalm 80: 6, 7 en 9

Zingen: Psalm 2: 6 en 7

**Zingen:** Psalm 118: 11 en 14

