

Liedblad voor de avonddienst van 3 februari in de dorpskerk

Predikant: ds. C.A. van der Graaf

Zingen: Psalm 116: 1 en 7

Zingen: Psalm 121: 1

Zingen: Gezang 173: 1 en 4 (Weerklank)

1 Hal - le - lu - ja! Lof zij het Lam,
die on - ze zon - den op zich nam,
wiens bloed ons heeft ge - hei - ligd;
die dood ge - weest is, - en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ont - zon - digd heeft,
in eeu - wig - heid be - vei - ligt!

4. Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn lief' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Schriftlezing: Efeziërs 4: 25 - 32

Collecte en zingen: Psalm 76: 4 en 6 (LvdK)

4. Gij, hoe vreeswekkend zijt Gij, Heer,
wij slaan onz' ogen voor U neer.
Wie houdt zich staande in uw gloed,
wanneer uw toorn zich gelden doet?
Uw oordeel klonk in storm en donder,
de aarde vreesd' en zweeg daaronder.

6. Eens komt de *tijd dat, hoofd voor hoofd,*
elk *die op aarde leeft U looft,*
dat zelfs wie *thans U tegenstreeft*
ter *ere van uw grootheid beeft.*
Gij zult de *grimmigen betomen,*
ja allen *zullen tot U komen.*

Preek: Thema; 'Goed boos worden'

Zingen: Gezang 207: 1 en 2 (Weerklank)

1 Wat zijn de goe-de vruch-ten,
die groei-en aan de Geest?
De lief-de en de vreug-de,
de vre-de al-ler-meest,
ge-duld om te ver-dra-gen
en goe-der-tie-ren-heid,
ge-loof om veel te vra-gen,
te vra-gen hon-derd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Zingen: Psalm 145: 1 en 2