

**Liedblad voor de morgendienst van 29 december in de Oosterholthoeve**  
Voorganger: Prop B. Coster

**Zingen:** Weerklank 288

1. Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.

**Zingen:** Psalm 26: 1 en 2

**Zingen:** Psalm 26: 5

**Schriftlezing:** 1 Johannes 3 en Psalm 130.

Tekst: 1 Johannes 3: 18 - 20



## **Zingen:** OTH 501

1.Heer, U kent mij als geen ander,  
U weet of ik zit of sta.  
En U kent ook mijn gedachten,  
voordat ik iets zeggen ga.  
Dat U mij zo heel goed kent, Heer,  
daar snap ik dus echt niks van.  
't Is een wonder boven wonder,  
dat ik niet begrijpen kan.  
(Refrein)

Ook al zou ik naar het westen  
of het verre oosten gaan,  
overal zult U mij leiden,  
U zult altijd naast me staan.  
En U maakte heel mijn lichaam,  
telde ook nog al mijn haar.  
Nee, dit kan ik ook niet vatten,  
het is mij te wonderbaar.  
(Refrein)

## **Collecte en zingen:** Psalm 67: 1, 2 en 3

**Zingen:** Psalm 17: 3

**Zingen:** Weerklank 482: 1 en 4

1.Ach, wat moet ik toch beginnen  
nu ik steeds weer zonden doe.  
Mijn geweten maakt me moe,  
brengt mij steeds mijn schuld te binnen.  
Er is hulp in deze strijd  
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

4.Kom, vertrouw het woord van Jezus,  
opgejaagden in de nood,  
uitgedaagden tot de dood.  
Glansrijk is zijn gunst bewezen:  
heil voor tijd en eeuwigheid  
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

## Refrein:

Want U bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen.  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.  
Want U bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen.  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.