

Liedblad voor de morgendienst van 28 maart in de Dorpskerk

Voorganger: Ds J.A. van der Velden

Zingen: Psalm 95: 1

Zingen: Weerklank Psalm 51: 1

1 Ont-ferm U God, ont-ferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, ver-geef, ver-geef mijn zon-den.
Her-stel mijn hart, zie, hoe het is ge-schon-den.
Door ei-gen schuld ver-zink ik in de nacht.
Wees mij na-bij naar uw barm-har-tig-heid,
rei-nig mij door uw die-pe me-de-do-gen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zon-den staan mij da-ge-lijks voor o-gen.

Zingen: Opwekking 614: 1 en 2

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug,
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij
veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht.'

-Refrein-

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Schriftlezing: Johannes 19: 12-23.

Tekst: Johannes 19: 19-22.

Thema: Jezus, de Koning van de Joden.

Zingen: Weerklank 144: 1 en 2.

1.Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als men-sen-zoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afge-legd.
(Refrein)

2.En in de tuin van de pijn
ver-koos Hij als een lam te zijn,
ver-scheurd door angst en
ver-driet,maar toch zei Hij: 'Uw wil
ge-schied'
(Refrein)

Zingen: Opwekking 614: 3, 4 en 5.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit
gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

-Refrein-
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens
weer.
Uw genade is mij genoeg.

Refrein:
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven af-gelegd.
Zijn voor-beeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht

4.En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
-Refrein-

5.Ja, ik dank U voor uw genade, o
Heer, dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens
weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

Zingen: Psalm 72: 10 en 11

