

# Liedblad voor de avonddienst van 28 maart in de Dorpskerk

Voorganger: Prop. B. Coster

Zingen: Weerklank 39: 1 en 3



1 Ver-heug u, gij doch-ter van Si - on,  
en jonk-vrouw Je-ru-za-lem, juich!  
Uw ko-ning rijdt bin-nen,  
het rijk gaat be-gin-nen,  
de za-li-ge tij-den,  
Hij komt ons be-vrij-den  
recht-vaar-dig, zacht-moe-dig,  
de aar-de zal spoe-dig  
een bloei-en-de tuin zijn van vre-de en recht,  
de Heer heeft het he-den ge - zegd.



3. Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Zijn daden, zij zullen  
de aarde vervullen,  
voor jood en voor heiden  
door dood en door lijden  
draagt Hij met zich mede  
de blijdschap, de vrede,  
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,  
zo brengt Hij het leven terecht.

**Zingen:** Psalm 110: 2

**Schriftlezing:** Mattheüs 21: 23 – 27 en Hebreëen 9: 11 - 22

Tekst: Hebreëen 2: 17 en 18

**Zingen:** Psalm 40: 4

**Zingen:** Weerklank 82: 1 en 3



1 Wie zal voor God ver-schij-nen?  
Wie gaat er voor ons uit?  
Wie raakt aan Gods ge-hei-men  
in al-le een-zaam-heid?  
Het is de ho-ge-pries-ter  
die al-les voor ons doet:  
't is on-ze He-re Chris-tus,  
Hij rei-nigt ons met bloed.

3. Hoe staat het voorgeschreven  
in 't Oude Testament?

Een dier boet met zijn leven,  
een dier dat God niet kent.  
Maar Hem, het Lam, zij ere,  
dat eeuwig is geslacht!  
Wij moeten ons bekeren,  
ons offer is gebracht.



**Zingen:** Psalm 106 : 6