

Liedblad voor de avonddienst van zondag 27 sept in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds A. van de Meer

Zingen: Psalm 121 : 1 en 2

Zingen: Psalm 72 : 7 en 10

Zingen: Weerklank Psalm 149 : 1 en 3

1 Hal - le - lu - ja! Laat op - ge - to - gen
een nieuw ge-zang de HEER ver - ho - gen.
Laat al - len die Gods naam be - lij - den
zich eens-ge-zind ver-blij - den.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Is - ra - el, dank Hem die u riep.
Trek, Si - on, in een blij - de stoet
uw Ko-ning te - ge - moet.

3.De *HEER* gedenkt in *gunst* de zijnen.

Hij *kroont* de zwakken en de kleinen.

Hij kent de *stillen* in den lande,
het heil is nu ophanden.

Wees verheugd, die de *HEER* verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.

Prijs dan *zijn naam* bij dag en nacht
en roem *zijn* grote macht.

Schriftlezing: Markus 6 : 42 – 56 en Romeinen 8 : 31 – 39

Zingen: Weerklank Gezang 611 : 1, 2 en 3

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Zingen: Psalm 107 : 13 en 15

Zingen: Weerklank Gezang 445 : 1, 2 en 3

1. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

