

Liedblad voor de morgendienst van 26 juni in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds. G. van den Berg

Zingen: Weerklank 194: 1, 2 en 3

1. Heer, ik hoor van rijke
zegen,
die Gij uitstort keer op
keer.
Laat ook van die milde
regen
dropp'len vallen op mij
neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op
mij.

2. Ga mij niet voorbij, o
Vader,
zie hoe mij mijn zonde
smart.
Trek mij met uw koorden
nader,
stort uw liefd' ook in mijn
hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort uw liefde ook in mij.

3. Heil'ge Geest, wil niet
voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen
weer!
Wil, o wil nu bij mij
stilstaan.
Werk in mij met kracht, o
Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in
mij!

Zingen: Psalm 111: 2 en 3

Zingen: Weerklank Psalm 51: 5 en 6



5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vas - te geest, die diep van bin - nen
zon - der on - ze - ker - heid U blijft be - min - nen,
ver - werp mij niet van voor uw aan - ge - zicht.
Ont - neem mij niet uw hei - lige Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu ver - blij - den,
en richt ge - heel mijn wil op uw ge - bod,
dan zal ik zon - daars op uw we - gen lei - den.

6. Red mij van bloedschuld, God die mij
bevrijdt,
leg op mijn tong de lof van uw genade.
Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden
voor heel uw volk met liedren wijd en zijd.
Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet,
geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen,
het offer van een diep gewond gemoed
en een gebroken hart zal U behagen



Schriftlezingen: Handelingen 1: 8 en Handelingen 8:1 t/m 17 en vers 25
kerntekst voor de prediking: Handelingen 1: 8

Zingen: Kinderlied Weerklank 555:1 en 2

1.Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.

Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open.

Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnen lopen.

2.Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,
hou ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,

als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Zingen: Psalm 24:1 en 2

Prediking over het thema: Pinksteren in Samaria

Zingen: Weerklank lied 205: 1, 2 en 3

1.Stroom, o vloed van
Gods genade

in gemeente, huis en hart!
Laat in overvloed zich

baden,
wie door dorheid wordt
benard.

Laat o Geest, uw stromen
vloeien,

over het verdroogde zand;
dan zal de woestijn gaan

bloeien;
groeien vruchten op het

land.

2.Laat het uit Gods hemel
stromen

in de kerken wereldwijd!
Van uw nederdaling

dromen
zonen, dochters, wijd en
zijd.

Nieuwe liefde, nieuwe
zangen,

kracht, die zielen tot U tilt,
schenkt uw stroom, aan

wie verlangen
dat God zelf hun dorst

eens stilt.

3.Kom dan dorstigen hier
drinken

uit die frisse heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet

zinken,
maar in haar gereinigd
zijn.

Laat u door haar golven
dragen

heel de lange levensreis
tot u, na uw aardse dagen,

wordt geleid in 't paradijs.

Zingen: Weerklank Psalm 147:1 en 2

1.Lof zij de *HEER*, *goed is het* leven
als 's *Heren* lof wordt *aangeheven*.

Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons *lied te wijden*.

Hij *bouwt de stad*, door *Hem* verkoren,
het *volk in ballingschap* verloren

brengt Hij er *samen, heelt hun*
wonden,

hoezeer hun harten zijn geschonden.

2.Hij telt het *leger van de* sterren,
Hij *roept bij name hen* van verre.

Groot is de Here, groot in krachten,
er is *geen* grens aan *zijn* gedachten.

Die *zich ootmoedig aan Hem* geven,
schenkt *Hij een overvloed* van leven.

Maar Hij *vernedert goddelozen*,
die *trots hun eigen weg* verkozen.