

Liedblad voor de middagdienst van 26 juni in de Dorpskerk

Voorganger: Ds P. van Duijvenboden

Zingen: Weerklank Lied 615

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij!

Zingen: Psalm 95: 1 en 3

Zingen: Psalm 34: 3

Schriftlezing: Handelingen 12: 1-19

Thema Het gebed gaande houden

Zingen: Weerklank Psalm 130: 1 en 4

1 Uit diep-ten van el-len - de
roep ik tot U, o HEER,
tot U die hulp kunt zen-den,
ik buig mij voor U neer.
Heer, neig tot mij uw o - ren
en wil mijn klacht ver-staan,
wil mijn ge-bed ver-ho - ren,
ont-ferm U, zie mij aan.

4. *Hoop op de Heer, gij vromen.
Is Israël in nood,
er zal verlossing komen,
Gods goedheid is zeer groot;
Hij hoort naar uw gebeden,
blijft Israël nabij.
Van ongerechtigheden
maakt Hij zijn volk weer vrij.*

Zingen: Psalm 52: 7

Zingen: Weerklank 467: 1, 2 en 5

1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
U wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat goeds wij ooit ontvingen,
het was van U, o Heer.

2. Nog voor wij U iets vragen,
weet u van ons gebed.
U hebt voordat wij klagen,
op onze nood gelet.
U helpt de last te dragen,
U steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
bent U de God die redt.

5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
Aan U blijft, Heer der heren,
mijn hele hart gewijd.
Ik kan zoveel ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
niets vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

