

# Liedblad voor de morgendienst van 25 juli in de Oosterholthoeve.

Predikant: Ds. F. Hoek

**Zingen:** Psalm 99: 1 en 8

**Zingen:** Weerklank psalm 113: 1 en 2

1. Prijs, halleluja, prijs de HEER,  
gij 's HEREN knechten, immermeer  
moet 's HEREN naam gezegend wezen.  
Van waar de zon in 't oosten straalt,  
tot waar z' in 't westen nederdaalt,  
zij 's HEREN grote naam geprezen.

2. Ver boven aller volken trots  
blinkt hemelhoog de glorie Gods.  
Wie is als Hij, de HEER der heren?  
Hij onze God, die troont zo hoog,  
slaat op het diepste diep zijn oog.  
Hemel en aarde moet Hem eren.

**Zingen:** Gezang A: 1 en 9

**Schriftlezing:** Mattheüs 23: 37 – 24: 22 en 2 Petrus 3: 1 – 10

**Zingen:** kinderlied Weerklank 615

'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God.  
Want in zijn hand  
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij!

**Zingen:** Psalm 93: 1, 2, 3 en 4

**Zingen:** Gezang E: 1, 2 en 3

**Zingen:** Weerklank lied 237: 1, 2 en 3

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  
volvoert zijn hand.

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,  
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;  
de adem zijner lippen overmant  
de tegenstand.

3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,  
doet aan Gods kerk zijn Heil'geheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant.