

Liedblad voor de morgendienst van 25 augustus in de Oosterholthoeve

Predikant: ds van Veluw - afsluiting Vakantie Bijbel Week / Thema: Schatrijk

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 (NB)

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Zingen: 'U bent die u bent' (OTH 549)

1. U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
Machtiger dan een koning
of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,
U bent die U bent.

2. U bent de God van hemel en aarde,
de God van het heelal.
De God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest
woont U in mij.

(Refrein)

U bent de God van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft.
De God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij.
En ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!

(Refrein)

U bent de allerbeste, (3x)
U bent die U bent.

Zingen: Psalm 25: 2 en 5

Zingen: 'Ben je groot of ben je klein' (OTH 478)

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussen in;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou;
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Schriftlezing: Filippenzen 3: 7 - 12 (HSV)

Zingen: 'Ik ken je wel' (Elly en Rikkert lied)

Al ziet geen mens je zitten,
Ik weet dat jij er bent
Al voel je je verlaten,
Ik heb je in de gaten,
Bij Mij ben je bekend.
Voor mij ben je bijzonder,
Mijn allermooiste wonder.
Voor Mij ben je in tel:
Ik ken je wel!

Refrein 1

En je mag komen,
Je mag komen,
Kom maar in m'n huis en in m'n hart.
Kom maar in m'n armen,
Laat me jou verwarmen,
Al jouw streken zijn maar kinderspel:
Ik ken je wel!

Misschien denk je: ach laat maar,
D'r valt niks aan te doen.
Ik kan alleen maar jokken
Ik maak alleen maar brokken,
Ik ben een super-oen.
En toch ben jij bijzonder,
En toch ben jij een wonder.
Al zit je in de knel: Ik ken je wel!

Refrein 1

Refrein:

En je mag komen,
Je mag komen,
Want je bent voor Mij zo heel speciaal.
Ook al moet je huilen,
Kom maar bij me schuilen,
Dan vergeet je al die tranen snel:
Ik ken je wel!
Echt, ik ken je wel!

Schriftlezing: Mattheüs 13: 45 - 46 (HSV)

Zingen: 'Een parel in Gods hand' (OTH 557)

(Refrein 1)

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen,
je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,
ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg.
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.

(Refr. 1)

Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom;
mijn bloes zit onder de spaghettimix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn,
ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout
ben jij,
God houdt van mij, God houdt van mij.

(Refrein 2)

Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Zingen: 'Kijk eens om je heen, zie je wat God ons geeft?' (Projectlied VBW 2019)
(Ondertussen wordt er gecollecteerd)

1. Kijk eens om je heen, zie je wat God ons geeft?
Zoveel moois voor in ons leven.
God schiep alles zo voor ons,
Omdat Hij zoveel van ons houdt.

2. Jij bent waardevol,
Jij bent Gods grootste schat,
Heel erg kostbaar, onbetaalbaar.
Dus onthoud voor altijd goed:
met Hem ben je nooit meer alleen!

Refrein:

Blijf dichtbij Jezus,
Hij is de grootste schat die je maar vinden kan.
Kostbaarder dan goud!
Hij is alles wat je maar nodig hebt.
Dat maakt jou nu SchatRijk!

3. Jezus kwam voor ons,
naar deze wereld toe,
om de dood te overwinnen
Door Zijn werk zijn wij nu vrij!
Door Hem weet ik:
Goed houdt van mij! (Refrein)

Zingen: Gezang 157: 2 (LvdK)

Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria's zoon,
een hooggeboren Koning.
O lolie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord
is louter melk en honing.

Gij zijt
altijd,
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

Zingen: Lied 446: 2, 4 en 6 (Weerklank)



2 Ik heb U lief, o Gij mijn le - ven,



vriend die mij trouw zijt tot het eind.



Ik wil aan U mij o - ver - ge - ven,



mijn zon, zo - lang Gij mij beschijnt.



Ik heb U lief, - o kom dan, kom,



Chris-tus, mijn brui-de - gom!

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst
genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

