

# Liedblad voor de morgendienst van 25 april om 10:30 in de Dorpskerk

Predikant: J. A. Brussaard

**Zingen:** Weerklank psalm 42a: 3

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven.

**Zingen:** OTH 236: 1 en 2

1. Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

**Zingen:** Weerklank psalm 51: 5

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,  
geef mij een vaste geest, die diep van binnen  
zonder onzekerheid U blijft beminnen,  
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.  
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God,  
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,  
en richt geheel mijn wil op uw gebod,  
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

**Schriftlezing:** 1 Jesaja 25: 1 en 8 – 9  
Lukas 7: 11 - 17

**Zingen:** OTH 550: 1 en 3

1. U weet wat ik denk.  
U weet wat ik voel.  
U weet wat ik zeg.  
U weet wat ik bedoel.  
Er is niets voor U verborgen,  
U kent mij door en door.  
Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.

3. U helpt als ik val.  
U troost als ik huil.  
U droogt al mijn tranen,  
wanneer ik bij U schuil.  
Er is niets voor U verborgen,  
U kent mij door en door.  
Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.

**Zingen:** Psalm 146: 7

**Verkondiging:** 'een afgelaste begrafenis'

**Zingen:** Weerklank 178: 1 en 4

1. Jezus leeft en ik met Hem!  
Dood, waar is uw schrik gebleven?  
Hem behoor ik en zijn stem  
roept ook mij straks tot het leven,  
opdat ik zijn licht aanschouw, –  
dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood  
mij de toegang tot het leven.  
Troost en kracht in stervensnood  
zal de Levende mij geven,  
als ik stil Hem toevertrouw:  
'Gij zijt al waar ik op bouw!'

**Zingen:** Psalm 68: 10