

Liedblad voor de morgendienst van 24 okt. in de Oosterholthoeve

Aanvang: 9.30 uur Voorganger: Ds. van Santen

Zingen: Psalm 111:1, 2 en 6

Zingen: Psalm 65:1 en 4

Zingen: Weerklank Ps. 51a:1, 2 en 7

1 Wees mij ge-na-dig, toon uw goed-heid, Heer.
Uw lief-de is zo groot, heb me-de-lij-den.
Wil van mijn o-ver-tre-din-gen be-vrij-den
mijn le-ven, Heer. Mijn nood leg 'k voor U neer.

2. Was mij toch schoon van ongerechtigheid, maak mij weer rein, ik heb mij neergebogen. Ik ken mijn schuld; die staat mij steeds voor ogen. Ik pleit geheel op uw barmhartigheid.

7. Stuur mij niet weg, beziel mij, geef weer vreugd. Ik zal de zondaars uw geboden leren, dan zullen overtreders zich bekeren, zodat een ieder zich in U verheugt.

Tekstlezing: Hosea 11:1-11

Zingen: Kinderlied OTH 498

1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.



Zingen: Weerklank 497:1, 2, 3 en 4



2.Heer, ontferm U over ons
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

3.Vader, in dit uur der waarheid
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4.Vul ons met uw Heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen
dat wij uw Naam verhogen, Heer,
dat wij uw Naam verhogen, Heer.

Zingen: Weerklank 446:1, 4 en 7



4.Ik ging verdwaald langs vele
wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

7.Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Zingen: Psalm 33 :11