

Liedblad voor de morgendienst van 24 februari in de Oosterholthoeve

Predikant: ds. Hulsman

Voorzang: Psalm 80: 9 en 11

Zingen: Weerklank lied 271: 1 en 2



1 Wie de Hei-land lief-heeft,
Hem als Hoofd wil e - ren,
die moet ook het die-nen le - ren.
Wie zich wil ont-trek-ken,
niet met Hem wil strij-den,
zal ver-geefs zijn naam be - lij - den.
Wie wel hoort, naar zijn woord,
maar geen vrucht wil dra-gen,
kan Hem niet be-ha-gen.

2. Hij is onze Meester!
Laat u onderrichten
en u door zijn Geest verlichten.
Al wat Hij ons voorhoudt,
is niet zwaar te dragen,
als wij 't waar geluk najagen.
Elke plicht valt ons licht
als wij handen vouwen,
op zijn hulp vertrouwen.

Zingen: Psalm 119: 57

Schriftlezing: Lukas 13: 1 – 9 / 2 Petrus 3: 9 – 11

Tekst: Lukas 13: 6 - 9

Kinderlied: OTH 510

Hij is machtig, Hij is krachtig,
Hij is prachtig en waarachtig,
Hij is machtig Jezus de Heer.
Hij is machtig, Hij is krachtig,
Hij is prachtig en waarachtig,
Hij is machtig Jezus de Heer.

Alle macht, alle macht
in de hemel, in de hemel
en op aarde, en op aarde
is Hem gegeven, is Hem gegeven. (*Refrein*)

En geen ding, en geen ding
is onmogelijk, is onmogelijk
voor degene, voor degene
die Hem gelooft, die Hem gelooft. (*Refrein*)

Zingen en collecte: Psalm 1: 1 en 2 (NB)

1. Gezegend hij, die *in der* bozen raad
niet wandelt, noch met *goddelozen* gaat,
noch *zich door* spotters *in de kring* laat noden,
waar *ieder* lacht met *God en zijn* geboden,
maar die aan 's HEEREN *wet zijn* vreugde heeft
en dag en nacht met *zijn* geboden leeft.

2. Hij is een groene *boom* die staat geplant
waar waterbeken *vloeien door* het land.
Zijn loof behoeft de *droogte niet* te duchten,
te *goeder* tijd geeft *hij zijn* rijpe vruchten.
Gezegend die zich *aan Gods* wetten voedt:
het gaat hem wel in *alles* wat hij doet.

Zingen: Psalm 103: 4

Zingen: Weerklank lied 56: 1 en 2



1 Laat me in U blij-ven, groei-en, bloei-en,



o Hei-land die de wijn-stok bent!



Uw kracht moet in mij o-ver-vloei-en,



of ik ga on-der in el-lend'.



Door-stroom, be-ziel en ze-gen mij,



op-dat ik wer-ke-lijk vrucht-baar zij!

2. Die groei kan ik mijzelf nooit
geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.