

Liedblad voor de morgendienst van 23 juni in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds v/d Berg

Bediening Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 122: 1

Zingen: Psalm 103: 1 en 2 (Weerklank)

1.Loof, loof verheugd de HEER der heren,
aanbid zijn naam en wil Hem eren.
Laat alle volken nu verstaan
de wondren, die Hij heeft gedaan.
En spreek met eerbied en ontzag
van al zijn werken dag aan dag.

2.Zing, zing de HEER uw vreugdezangen,
laat onze God uw lof ontvangen.
Beroem u in zijn heilige naam.
Laat wie Hem zoeken nu tezaam
hun hart verheffen tot zijn eer
en zich verblijden in de HEER

Zingen: Psalm 103: 5 (Weerklank)

God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Schriftlezing: Handelingen 10: 24 t/m 48

Tekst: Handelingen 10: 42 t/m 44

Zingen: Lied 448 (OTH)

1.Vul mij met uw Geest,
geef mij uw kracht.
Vul mij met uw Geest,
Heer Jezus, kom, ik wacht.

2.Vul mij met uw Geest,
Heer, maak mij rein.
Vul mij met uw Geest,
'k wil uw discipel zijn.

3.Vul mij met uw Geest,
ik buig voor U.
Vul mij met uw Geest,
Heer Jezus, doe het nu.

4.Dank U voor uw Geest,
U bent de Heer.
Dank U voor uw Geest,
'k wil leven tot uw eer.

Collecte en zingen: Psalm 113: 1 en 2 (Weerklank)

1.Prijs, halleluja, prijs de HEER,
gij 's HEREN knechten, immermeer
moet 's HEREN naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't oosten straalt,
tot waar z' in 't westen nederdaalt,
zij 's HEREN grote naam geprezen.

2.Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de HEER der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Zingen: Lied 205: 1 en 2 (Weerklank)

1.Stroom, o vloed van Gods genade
in gemeente, huis en hart!
Laat in overvloed zich baden,
wie door dorheid wordt benard.
Laat o Geest, uw stromen vloeien,
over het verdroogde zand;
dan zal de woestijn gaan bloeien;
groeien vruchten op het land.

2.Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken wereldwijd!
Van uw nederdaling dromen
zonen, dochters, wijd en zijd.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen tot U tilt,
schenkt uw stroom, aan wie verlangen
dat God zelf hun dorst eens stilt.

Zingen: Lied 328: 1 en 2 (Weerklank)
(Bij de voorbereiding van de Tafel)

1.Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons wou geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.

Zingen: Psalm 105: 1, 2, 3 en 5
(Aan de Tafel)

Zingen: Psalm 68: 10



2.Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.