

# Liedblad voor de morgendienst van 23 februari in de Oosterholthoeve

Predikant: ds. van Dam -- bediening Heilige Doop

**Voorzang:** Psalm 68: 13

**Zingen:** Psalm 78: 1 (Weerklank)

Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.  
Versta het woord, o volk door God verkoren,  
dat onze vaderen ons deden horen,  
't geheimenis, verkondigd lang tevoren.  
De grote daden die de Heer volbracht,  
vertellen wij nu aan het nageslacht.



**Zingen:** Psalm 78: 2 (Weerklank)

God heeft zijn wet aan Israël gegeven,  
voor Jakobs zaad een ordening ten leven.  
Die hebben zij hun kindren voorgeschreven.  
Dan zullen die, in 's HEREN dienst bedreven,  
van kind tot kind vertrouwen op hun God,  
gedachtig aan zijn werk en hoog gebod.

**Zingen:** Psalm 105: 5 (de dopeling wordt binnengebracht)

**Kinderlied/moment:** OTH 358: 1 en 2

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt,  
van de hoop die in ons leeft,  
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop,  
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd,  
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons  
en vernieuw ons leven Heer.  
Heilig ons  
en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop  
dat ons leven bij U veilig is.  
Dat ons leven bij U veilig is.

**Toezingen:** Psalm 134: 3 (staande)

**Schriftlezing:** Markus 10: 10 – 21

**Kinderlied:** OTH 557

Weet je dat de Vader je kent?  
Weet je dat je van waarde bent?  
Weet je dat je een parel bent,  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand.

Ik weet dat de Vader mij kent.  
Ik weet dat ik van waarde ben.  
Ik weet dat ik een parel ben,  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand.

**Zingen en collecte:** Psalm 8a: 1, 2, 3, 4 en 6 (Weerklank)

1. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven,  
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!  
U maakt uw luister wereldwijd bekend.  
De hemel laat ons weten wie U bent.

2. De eerste woordjes die een kind kan uiten,  
gebruikt U om uw vijanden te stuiten.  
De kleuter is, wanneer hij met U praat,  
een wapen dat de tegenstand verslaat.

3. Ik kan het, Here, bijna niet geloven  
dat U de maan en sterren schiep daarboven.  
Wat is een mens dan onbeduidend klein.  
Hoe kan het dat U toch zijn God wilt zijn?

4. U schiep de mensen haast als hemelingen,  
met eer en luister wilt U hen omringen.  
U geeft uw scheppingswerk in hun beheer;  
Uw hand legt alles aan hun voeten neer.

6. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven,  
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!  
U maakt uw luister wereldwijd bekend.  
De schepping laat ons weten wie U bent.

**Zingen:** Psalm 115: 7**Zingen:** Lied 356: 1, 2 en 4 (Weerklank)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.