

Liedblad voor de morgendienst van 23 december in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds F. Hoek (4^e Adventzondag)

Zingen: Lied 112: 1 en 2 (Weerklank)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zoon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zingen: Lied 54: 1, 3 en 7 (Weerklank)

1 U ken-nen, uit en tot U le-ven,
Ver-bor-ge - ne die bij ons zijt,
zo-lang ons 't aan-zijn is ge - ge-ven,
de aar-de en de aard - se tijd, -
o Chris-tus, die voor ons be - gin
en ein-de zijt, der we - reld zint

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zingen: Psalm 143: 2 en 10

Schriftlezing: Jesaja 45: 1 - 19

Zingen: Lied 417 (OTH)

1. Vader in de hemel,
dank U, dank U wel,
dank U voor uw liefde,
voor Immanuël.

2. Vader in de hemel,
dank U, dank U wel
voor het kindje Jezus,
voor Immanuël

3.Vader in de hemel,
dank U, dank U wel.
Hij is de Messias,
en Immanuël.

4.Vader in de hemel,
dank U, dank U wel.
Hij is onze Koning,
en Immanuël.

5.Vader in de hemel,
dank U, dank U wel.
Jezus wij aanbidden,
U Immanuël.

Collecte en zingen: Psalm 80: 1, 2, 9 en 10

Zingen: Psalm 97: 1 en 7

Zingen: Psalm 89: 13 (Weerklank)

Wat Ik *gezworen* heb aan *David*, dat houdt stand,
mijn *eigen heiligheid* is *daarvan* onderpand.
Ik *ben de waarheid* zelf, zou Ik *bedrieglijk* zweren?
Zijn *koninklijk* geslacht leeft voort en zal regeren.
Zijn *zetel wankelt* niet tot *aan het eind der tijden*,
zo *lang* als zon en maan de *hemelen* doorschrijven.

