

Liedblad voor de morgendienst van 22 september in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds C.A van der Graaf

Zingen: Psalm 87: 3 en 5

Zingen: Lied 285: 1, 2 en 3 (Weerklank)

1.Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

2.Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

3.Heer, ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Zingen: Psalm 51: 6

Schriftlezing: Nehemia 1
Thema: Worstelen met God

Zingen: Lied 539: 1 en 2 (OTH)

1.Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

2.Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.



Collecte en zingen: Psalm 107: 1, 2 en 3 (Weerklank)

1. Loof, loof de HEER gestadig
om zijn goedgunstigheid.
De Here is genadig
tot in der eeuwigheid.
Wie Hij heeft thuisgebracht
uit alle hemelstreken,
verlost uit vreemde macht,
die mogen thans zo spreken.

2. Zij dwaalden door woestijnen
en leden hongersnood.
De dorst deed hen verkwijnen,
geen stad die uitkomst bood.
Maar toen zij, bang van hart,
hun nood de HERE schreiden,
verdreef Hij angst en smart
en redde hen uit lijden

3. Hij deed hen veilig treden
op effen, ruime baan.
Hij deed hen vaste steden
als woonplaats binnegaan.
Loof nu de HEER verblijd
om 't wonder van zijn gaven,
die brood in nood bereidt,
de dorstigen wil laven.

Zingen: Lied 222: 1, 2 en 6 (Weerklank)

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezing
verdrijven leed en dood?

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Zingen: Psalm 145: 1 en 4 (Weerklank)

1. Mijn God en Koning, aller vorsten HEER,
ik zing verheugd uw heilige naam ter eer.
Uw naam, zo groot en vol van majesteit
zal ik verheffen tot in eeuwigheid.
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen.
De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen.
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te
boven.
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

4. De HEER is sterk, onwankelbaar in macht.
Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken
kracht.
Wie onder leed en moeiten gaan gebukt,
richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt.
Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten,
U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
U doet uw hand wijd open op hun vragen,
verzadigt al wat leeft met welbehagen.