

Liedblad voor de morgendienst van 22 mei in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds. M. van Dam

Zingen: Weerklank 249

1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Refrein

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja. (*Refrein*)

3. Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja. (*Refrein*)

Zingen: Psalm 65: 1 en 3

Zingen: Psalm 65: 2

Schriftlezing: 1 Korinthe 3

Zingen: OTH 537

Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.
Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar

De Heer bouwt ook zijn huis,
daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.
Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar



samen vormen zij een huis,
samen, muren, deuren en ramen,
samen vormen zij een huis,
samen.

samen zijn wij het huis van de Heer,
samen, zoveel verschillende namen,
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen.
Amen.

Zingen: Weerklank Psalm 126: 3

Wie moeizaam hier met tranen zaait,
zal juichen als hij eenmaal maait.
Dan telt hij smart en moeite niet,
zijn klacht wordt tot een jubellied.

Zingen: Weerklank 236: 1, 2 en 4

1. Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
Gij fundament dat hecht en sterk
de stroom der tijden kunt trotseren;
al gaan de eeuwen af en aan,
al schokt de aarde – Gij blijft staan,
uw woord zal weer en wind bezweren –
al is de kerk niet puur van goud,
zij is op U, de rots, gebouwd.

4. Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
uw tempel is geen mensenwerk,
ons venster vangt het licht van Pasen.
Breng rondom uw verrijzenis

Zingen: Sela psalm 84

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende
God.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige
stad.

De HEER beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wel gaat hij wenend langs de akker,
maar God roept het gezaaide wakker.
Dan keert de maaier blij naar huis,
hij brengt zijn gouden schoven thuis.

2. Vergeef ons, Heer, wij bouwen slecht:
het schip is scheef, het koor niet recht,
hoe kan de Geest uw zaad hier zaaien?
De toren wijst uw tijd niet aan,
met elke wind draait onze haan –
wij willen allen koning kraaien!
Dit huis bezwijkt zodra het stormt,
tenzij Gij zelf ons wéér hervormt.

bijeen wat nu gescheiden is,
dan zal de wereld zich verbazen
wanneer zij op dit fundament
een toonbeeld van uw trouw herkent.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.