

# Liedblad voor de avonddienst van 22 mei in de Dorpskerk

Predikant: ds. J.P. Ouweland

**Voorzang:** OTH 355: 1 en 4

1. Heer, wij zijn bijeengekomen,  
mensen, overal vandaan;  
had Gij ons niet meegenomen,  
niemand was hierheen gegaan,  
want wij schromen hier te komen,  
volop in het licht te staan.

4. Laat uw liefde ons bestralen,  
laat het licht zijn om ons heen;  
Gij vergeeft wel duizend malen  
onze zonden, één voor één.  
Als wij falen, weer verdwalen  
schijnt uw licht, uw licht alleen!

**Zingen:** Psalm 118: 1 en 14

**Zingen:** Weerklank lied 230: 1 en 5

1. *De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.*

5. Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
met alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

**Schriftlezing:** Efeze 5: 25-30; Openbaringen 19: 1-9

**Tekst:** Efeze 5: 27

**Thema:** De bruid van Christus!

**Zingen:** Psalm 45: 1 en 6

**Zingen:** Psalm 68: 7 en 17

**Zingen:** Weerklank 481: 1 en 6

1. *Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zo zeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.*

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,  
omdat Gij mij zo bemint,  
hef ik, Heer, tot U mijn handen:  
Vader, zie ik ben uw kind.  
Wil mij de genade geven,  
U te dienen hier en nu;  
God die liefde zijt, aan U  
vast te houden, heel mijn leven,  
tot ik U na deze tijd  
liefheb in der eeuwigheid.