

# Liedblad voor de morgendienst van 22 maart in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds v Dam

**Zingen:** Weerklank lied 153:1, 6 en 7



1 Leer mij, o Heer, uw lij-den recht be-trach-ten,  
in de-ze zee ver - zin-ken mijn ge-dach-ten:  
o lief-de die, om zon-daars te be-vrij-den,  
zo zwaar moest lij - den.

6. Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,  
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?  
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden  
mijn hart niet wijden?

7. Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,  
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,  
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen  
als sterkte roemen.

**Zingen:** Psalm 65:1

**Zingen:** Psalm 65:2

**Schriftlezing:** Markus 4: 35 - 41

**Zingen:** Kinderlied 530 (OTH)

1. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

3. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit.

2. Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom je leven zijn.



**Collecte en zingen:** Psalm 93:1, 2, 3 en 4

**Zingen:** Psalm 65: 4 en 5

**Zingen:** Weerklank Lied 460



1 Op U al-leen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door gol-ven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand. U blijft na-bij.  
Uw vre-de diep, uw lief-de groot  
ver-jaagt mijn angst, ver-drijft de dood.  
Mijn vas-te rots, mijn fun-da-ment,  
U bent de grond waar-op ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan

In plaats van een uitleidend orgelspel na de zegen wordt er een luisterlied uitgezonden. <https://www.sela.nl/liederen/87/jezus-alleen-hij-is-de-rots.html>