

Liedblad voor de morgendienst van 22 december in de Oosterholthoeve

Voorganger: J. Ouwehand (4^{de} Adventszondag)

Zingen: Weerklank 112: 1 en 2

1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2.Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zingen: Psalm 118: 8

Zingen: Weerklank 441: 1 en 2

1.Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2.Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Schriftlezing: Genesis 3: 1 - 15

Zingen: OTH 525

In de B-IJ-B-E-L,
mijn trouwe metgezel
vind ik alles wat ik maar nodig heb
in de B-IJ-B-E-L: Bijbel!



Collecte en zingen: Psalm 65: 1 en 2

Zingen: Psalm 25: 8 en 10

Zingen: Weerklank 102: 1 en 4



1 Al wie do-lend in het don-ker
in de hol-te van de nacht
en ver-lan-gend naar een won-der
op de nieu-we mor-gen wacht:
Vrij-heid wordt aan u ver-kon-digd
door een ko-ning zon-der macht.

4. Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.

