

## Liedblad voor de avonddienst van 22 december in de Dorpskerk

Voorganger: F.J.K van Santen (4<sup>de</sup> Adventszondag)

**Zingen:** Weerklank 113: 1 en 2

1.O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israë!,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer!  
Wees blij, wees blij, o Israë!  
Hij is nabij, Immanuël!

2.O kom, Gij wortel Isaï,  
verlos ons van de tirannie,  
van alle goden dezer eeuw,  
o Herder, sla de boze leeuw.  
Wees blij, wees blij, o Israë!  
Hij is nabij, Immanuël!

**Zingen:** Psalm 65: 1 en 4(Weerklank)

1.De *lofzang* klinkt uit *Sions* zalen  
tot *U* met stil ontzag.  
Daar zal men *U*, o *God*, betalen  
geloften dag aan dag.  
*U* hoort hen die uw heil verwachten,  
o *Hoorder* van 't gebed.  
Zo naderen al de geslachten  
tot *U*, die 't leven redt.

4. *U die de bergen op de aarde*  
*gegrond hebt* door uw macht  
en *die de woeste zee bedaarde*,  
*U bent* bekleed met kracht.  
*U stilt het luid rumoer der volken*,  
uw *wondren* vrezen zij.  
Van *morgenrood tot avondwolken*  
looft *elk uw heerschappij*.

**Zingen:** Psalm 148: 1 en 5  
(Weerklank)

1 Loof, hal - le - lu - ja, loof de HEER  
hoog in de he-mel van zijn eer.  
Loof Hem, die in de ho - ge troont,  
gij en - ge-len, die bij Hem woont.  
Loof Hem, des He-ren le - ger-mach-ten,  
gij die Hem dient met al uw krach-ten.  
Gij zon en maan, loof nu de Heer,  
gij ster-ren-lich-ten, geef Hem eer.

5. Loof, *halleluja*, loof te zaam  
des *HEREN* hoogverheven naam.  
De *luister* van zijn majesteit  
ligt *over alles* uitgespreid.  
Hij *heeft zijn volk een hoorn* verheven,  
een *lofzang Israël* gegeven.  
Dit *volk is steeds nabij* de Heer.  
Loof *halleluja*, geef Hem eer.

**Schriftlezing:** Openbaring 12: 1 – 6

**Zingen:** Weerklank 113: 4 en 5

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,  
in wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht.  
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

**Schriftlezing:** Openbaring 22: 12 - 21

**Collecte en zingen:** Psalm 72: 6, 8 en 10

**Zingen:** Lofzang van Zacharias: 5

**Zingen:** Psalm 48: 6

