

Liedblad voor de avonddienst van 21 juni

Voorganger: Ds M. van Dam

Zingen: Avondzang 1, 4 en 7

Zingen: Psalm 96: 1 en 3

Geloofsbelijdenis: Athanasius en HC zondag 8

1 Al wie behouden wil worden moet voor alles erop toezien dat hij het katholieke geloof vasthoudt:

2 tenzij hij dit volledig en ongeschonden zal bewaren, zal hij zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan.

3 Het katholieke geloof is dit, dat wij één God in Drievuldigheid en de Drievuldigheid in eenheid vereren,

4 zonder de personen te vermengen of het wezen te delen.

Heidelbergse catechismus, Zondag 8

Vraag 24: Hoe worden de artikelen van het geloof ingedeeld? Antwoord: In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping, het tweede over God de Zoon en onze verlossing, het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging.

Vraag 25: Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord: Omdat God zich in zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

Zingen: Weerklank Lied 453

Mchtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.



Schriftlezing: Mattheus 3:13 - 17 en Mattheus 28: 16 – 20

Thema: 'Gods overvloed: Vader Zoon en Geest'

Zingen: Psalm 113: 1 en 2 (Weerklank)



2. Ver boven *aller volken* trots
blinkt hemel *hoog de glorie* Gods.
Wie *is als* Hij, de HEER *der* heren?
Hij *onze God, die* troont zo hoog,
slaat *op het diepste* diep zijn oog.
Hemel en aarde *moet Hem* eren.

Zingen: Psalm 48: 6

Zingen: Weerklank Lied 427: 1 en 4

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!