

Liedblad voor de morgendienst van 21 febr. in de Dorpskerk

Aanvang: 8.45 uur

Predikant: Ds. A. Schroten

Zingen: Psalm 71:17

Zingen: Weerklank 492:1 en 2



1 Lam van God, Lam van God,



dat de zon-de der we-reld draagt.



Heer, ont-ferm U,



Heer ont-ferm U o-ver ons,



Heer ont-ferm U o-ver ons.

2.Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede overal,
Heer, geef vrede overal.

Schriftlezing: Matth. 12:22-37

Zingen: Weerklank Ps. 69:4

4.Ik heb geweend en elke dag gevast,
maar werd te meer met spot en hoon beladen.
Ging ik in rouw, 't gaf nieuwe stof tot smaden.
Het is voor mij een al te zware last.
Ik werd hun tot een spreekwoord, waar ik ga.
'k Word in de poort door spotters druk besproken.
Het dronken volk jouwt onbeschaamd mij na,
hun spotlied klinkt op straat onafgebroken.

Zingen: OTH 6

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

Zingen: Psalm 140:11 en 13