

Liedblad voor de middagdienst van 21 febr. in de Dorpskerk.

Aanvang: 16.00 uur

Voorganger: Ds. M. van Dam

Zingen: OTH 193

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

Naam aller namen.

Schriftlezing: Openbaringen 13

Zingen: Weerklank Ps. 74:12 en 13

12. Gedenk dit, Heer, de vijand smaadt uw eer.
Geef aan het roofdier toch uw volk niet over,
uw tortelduif niet aan de brute rover.
Wil de verdrukten niet vergeten, HEER.

13. Aanschouw, o Heer, aanschouw toch uw verbond.
Het land is vol geweld in donkere holen.
Houdt U voor de verdrukte niet verscholen,
leg hem opnieuw een lofzang in de mond.

Zingen: Psalm 31:12

Zingen: Psalm 146:3 en 8