

Liedblad voor de middagdienst van 20 sept. in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds M. van Dam

Zingen: OTH Lied 363

1.U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

(Refrein)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3.U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim, om
samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Zingen: Opwekking 815

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Zingen: Gezongen geloofsbelijdenis: OTH 193

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

4.Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

Schriftlezing: Exodus 25: 1-9 en Exodus 29:38-46

Thema: Place to meet you

Psalm 133 (Psalm project)

1. Wat is het heerlijk, wat is het goed
Daar waar de liefde de vrede ontmoet
geeft God Zijn zegen. Goed is het daar
samen te leven een met elkaar.

2. Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid
waar God Zijn zegen geeft, voor altijd.

5. Wat is het goed,
daar waar de liefde de vrede ontmoet.
Goed is het daar.

Zingen: Psalm 26: 7 en 8

Zingen: Opwekking 769

1. Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

(Refrein)

Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

3. Het is als olie, rijk uitgestort
waarmee Uw dienaar gezalfde wordt.
Zoals de regen bergen bedauwt,
zo heeft Uw liefde gemeenschap gebouwd.

4. Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid
waar God Zijn zegen geeft, voor altijd

6. Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid
waar God Zijn zegen geeft, voor altijd.
Wat is het leven goed, leven in eeuwigheid
waar God Zijn zegen geeft, voor altijd

2. Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

3. Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons. (Refrein 2x)

