

# Liedblad voor de morgendienst van 20 oktober in de Oosterholthoeve

Predikant: ds. A. Prins

**Zingen:** Psalm 131: 1 en 4

**Zingen:** Psalm 97: 1, 6 en 7

**Zingen:** Psalm 119: 60 (NB)

*Zie hoe ik uw vermaningen bemin;  
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.  
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,  
uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.  
Uw woord, o HEER, houdt alle waarheid in,  
uw heilig woord is recht voor alle tijden.*

**Schriftlezing:** Mattheüs 13: 24 – 30 en vers 36 - 43

**Kinderlied:** OTH 522

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
tegen regen, tegen zonneschijn.  
Heer, zo wil ik bij U zijn.  
In de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.

*(Refrein)*  
U bent mijn toevlucht,  
U bent mijn sterkte,  
U bent mijn schuilplaats,  
U, o Heer.  
In de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat.  
Zoals dat kuikentje, klein en teer,  
wil ik schuilen, o Heer.

**Zingen en collecte:** Psalm 92: 1, 4 en 8 (NB)

1. *Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men de HEERE prijst,  
dat men Hem eer bewijst:  
zijn naam is eerbied waardig.  
Wij loven in de morgen  
uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt.  
houdt ons uw hand geborgen.*

4. *Hoe diep zijn uw gedachten!  
Geen dwaas die dat verstaat:  
als onkruid groeit het kwaad;  
hoe lang zult Gij nog wachten?  
Zie toch, aan alle zijden  
plant zich het onrecht voort,  
het bloeit haast ongestoord,  
niemand komt tussenbeide.*

8. Zij zullen vruchten dragen  
 voor 's HEEREN heiligdom  
 tot in hun ouderdom,  
 tot in hun grijze dagen.  
 Welsprekend is hun leven:  
 God is hun heil, hun rots!  
 Ik loof de daden Gods,  
 zijn recht is hoog verheven.

**Zingen:** Weerklank 279: 1, 2, 3 en 4 (melodie psalm 132)

1. Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
 ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.  
 Trek door de akker van mijn hart,  
 trek door mijn zonden, zwaar en zwart,  
 uw langgerekte, diepe voor.

3. Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
 spreek zacht in mijn ontsloten oor;  
 al zie ik U, de zaaier, niet,  
 ik hoor U wel: Gij zaait een lied  
 dat hoger klimt dan mijn verdriet.

2. Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
 maak open mijn gesloten oor;  
 Gij zaait uw Woord als zuiver zaad,  
 uw Geest is als de wind die waait,  
 uw rijk het graan dat Gij straks maait.

4. Heer, nu spreekt Gij zó dat ik hoor:  
 Gij zingt en zaait en zaait maar door!  
 Gij zaait geen zaad zo hard als steen,  
 Gij zaait een lied, veel meer dan één –  
 het zingt van vreugde om mij heen!

**Zingen:** Gezang 64: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (LvdK)

1. Gij hebt met uw bre - de ge - ba - ren  
 de men - sen ge - strooid uit uw hand  
 en in de sei - zoe - nen der ja - ren  
 vol - maakt Gij de oogst op uw land.

2. In deze onstuimige lente,  
 waarin heel de wereld bestaat,  
 verwekt Gij de elementen  
 en wie scheidt het goed van het kwaad?

3. En wie zal het zaad onderscheiden,  
 het zij tot verval of tot eer?  
 Uw regen geeft regen aan beide,  
 uw zon ziet op beide terneer.

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker,  
 Gij doet ons ontkiemen tot graan.  
 Wij sliepen en Gij roept ons wakker,  
 Gij doet ons uit aarde ontstaan.

5. Wij groeien de aarde te boven,  
 wij rijpen in weer en in wind,  
 totdat Gij in garven en schoven  
 de mensen tezamen bindt.

6. En als Gij ons brengt in uw schuren  
 ten tijde der eeuwigheid,  
 o laat ons het dorsen verduren  
 waarmee Gij het graan onderscheidt!