

Liedblad voor de middagdienst van 20 oktober in de dorpskerk

Voorganger: ds de Fijter

Zingen: Psalm 69: 14

Zingen: Psalm 93: 3 en 4

Zingen: Gezang 421 (Weerklank)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Schriftlezing: Psalm 42

Zingen: Psalm 42: 7 (NB)

7. Hart, *onrustig, vol van zorgen,*
vleugellam geslagen ziel,
hoop *op God en wees* geborgen.
Hij *verheft wie* nederviel.
Eens *verschijn ik* voor de Heer,
vindt *mijn* ziel *het danklied* weer:
Hij, *mijn* God, *Hij heeft mijn* leven
altijd aan de dood ontheven.

Schriftlezing: Galaten 5: 13 – 26

Zingen en collecte: Psalm 43: 2, 3 en 5



Zingen: Gezang 468: 1, 2 en 3 (Weerklank)



2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zingen: Psalm 27: 7