

Liedblad voor de morgendienst van 2 mei, aanvang 8.45 uur

Voorganger: Ds. W. Verboom

Zingen: Psalm 103:1

Zingen: Weerklank 485:1, 4 en 5

1. God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

4. Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5. God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Schriftlezing: 1 Kor. 15:12 t/m 26

Tekst: 1 Kor. 15:17 t/m 20

Thema: Maar nu, Christus is opgewekt.

Kinderlied: OTH 446

1. Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Daar zit Hij nu op de troon,
om te helpen en te troosten.
Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

2. Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Hij regeert met vaste hand,
van het westen tot het oosten.
Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

3. Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Zingen: Psalm 68:10

Zingen: Weerklank Ps.118:7

Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.

Laat mij de voorhof binnentreden

en loven 's HEREN majesteit.

Dit is de poort, de poort des HEREN,

Gods knechten zullen binnengaan.

God van mijn heil, U wil ik eren,

nu ik uw antwoord heb verstaan.

Zingen: OTH 395:1 en 2

1.Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

2.Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid

Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mijn leven.

Na de zegen zingen: Wilhelmus

1.Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd

6. Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.