

Liedblad voor de middagdienst van 2 mei, aanvang 16.00 uur

Voorganger: Ds. P.J. Visser

Zingen: Psalm 108:2

Zingen: Psalm 107:1 en 11

Zingen: Psalm 23:1

Schriftlezing: Romeinen 7

Thema: Wel van een andere Man, maar niet gelijk een ander mens.

Zingen: Weerklank 63:1, 2 en 4

1 Hoe moei-lijk is de strijd, Heer, die ik da-gelijks ken,
nu ik mag we-ten, dat ik van mijn Hei-land ben.
Ik wil voort-aan zo graag ge-hoor-zaam voor U le-ven,
de macht der zon-de niet de min-ste ruim-te ge-ven,
de sa-tan en de we-reld met-ter-daad gaan ha-ten
en met ge-heel mijn kracht mijn bo-ze wil ver-za-ken.

2. Maar ik, ik ben zo zwak, dat ik de strijd verlies.

Het goede dat ik wil en door gena verkies,

volbreng ik niet in 't minst, het blijkt niet uit mijn daden.

Weg van uw goede wet voert mij steeds weer het kwade.

Het is zo dicht bij mij, wie komt er tussenbeide?

O, Here, wilt u mijn, ellendig mens, bevrijden!

4. In mijn ellende heb ik U steeds meer gezocht.
 U hebt mij voor altijd van satan losgekocht!
 Laat mij voortaan voor U als een verlost leven,
 en wand'len in het spoor dat U hebt voorgeschreven.
 Heer, laat mij in uw kracht de goede strijd steeds strijden
 en overwinnend U mijn hele leven wijden.

Zingen: Weerklank 497:1, 2, 3 en 4



2 Heer, ontferm U over ons die
 schuldig voor U staan.
 U bent onze God en Redder,
 neem ons in uw liefde aan.

3 Vader, in dit uur der waarheid
 keren we ons tot U.
 O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
 maak ons hart en leven nieuw.

4 Vul ons met uw Heilige Geest, geef
 vuur en kracht steeds weer.
 Ieder zal uw macht aanschouwen
 dat wij uw Naam verhogen, Heer,
 dat wij uw Naam verhogen, Heer.

Zingen: Weerklank Ps.86:4 en 5

4. Leer mij naar uw wil te
 handlen,
 laat mij in uw waarheid wandlen.
 Voeg geheel mijn hart tezaam
 tot de vrees van uwe naam.
 HEER mijn God, ik zal U loven,
 heffen 't ganse hart naar boven.
 Ja, uw naam en majesteit
 loof ik tot in eeuwigheid.

5. Gij zijt groot en zeer verheven,
 Gij doet wondren aan ons leven.
 Gij zijt God, ja Gij alleen,
 goedertieren om ons heen.
 Heer, Gij hebt mij aangenomen,
 mij weer tot het licht doen komen
 uit de diepten van de dood.
 Ja, uw goedheid is zeer groot.