

# Liedblad voor de morgendienst van 2 juni in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds Plaisier

**Zingen:** Psalm 123: 1 en 2

**Zingen:** Psalm 27: 1 en 4 (NB)

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de HEER die mij behouden zal!

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.  
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'.  
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!  
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!  
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

**Zingen:** Psalm 86: 3 en 6

**Schriftlezing:** Joh. 14:15-31

**Zingen:** Lied 155 (OTH)

1.Zie ik sterren aan de hemel staan,  
aan de donkerblauwe lucht de maan,  
is het of de nacht mij noemt de naam  
van een machtig God.

2.Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,  
in het veld de bloemen opengaan,  
is het of de dag mij noemt de naam  
van een machtig God.

3.Deze God die aard' en hemel schiep,  
is dezelfde God die mij eens riep  
uit het duister tot zijn heerlijk licht,  
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en  
die zijn liefde voor mij openbaart,  
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,  
elke dag mij in zijn hand bewaart:  
hoe groot is God voor mij.

**Zingen en collecte:** Lied 188 (Weerklank)

1. In bidden en in smeken,  
maak onze harten één.  
Wij hunk'ren naar een teken,  
o, laat ons niet alleen.  
De Heiland is getreden  
aan 's Vaders rechterhand:  
wij wachten hier beneden  
de gaven van zijn hand.

2. Wijd open staan de deuren,  
nu is de toegang vrij.  
Voor wie verweesd hier treuren  
is Jezus' hulp nabij.  
Al dreigen nog gevaren,  
al wacht ons kruis en strijd,  
de Geest zal ons bewaren,  
de Geest, die troost en leidt.

**Preek:**

1. "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten"
2. Waar is de hemel? 'Hel en hemel in Dachau'
3. "De wereld kan hem niet ontvangen"
4. "Als je mij liefhebt, houdt je dan aan mijn geboden"

**Zingen:** Lied 455: 1 en 4 (Weerklank)

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met  
macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

**Zingen:** Psalm 98: 3 en 4 (NB)

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.  
De naam des HEREN wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote Koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de HEER heeft onder ons zijn woning,  
de HEER die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen  
Hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken weest verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.