

Liedblad voor de avonddienst op goede vrijdag 2 april om 18:00 uur in de dorpskerk.

Predikant: M. van Dam

Zingen: Weerklank lied 140: 1, 2 en 8

1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

weet ik: 'Hij vergeet ons niet,
Hij die stervend ons verliet.'

2. hoe daar allereerst zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,

8. Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
dan weet ik mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Heidelbergse catechismus zondag: 15 en 16 (38 – 42)

Zingen: Psalm 73: 12

Schriftlezing: Lukas 23: 33 – 48

Tekst voor de preek: Lukas 23: 46

Zingen: Psalm 31: 11 en 12

Zingen: Psalm 73: 13

Zingen: OTH 132: 1 en 3

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op hem die voor mij strijdt.

Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht,
als Jezus roept: 'Het is volbracht.'
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
in zijn dood maakt Hij ons vrij.