

Liedblad voor de morgendienst van 19 januari in de Oosterholthoeve

Predikant: ds.Theunisse

Zingen: Psalm 45: 1 en 7

Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (NB)

1. Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

3. Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Zingen: Psalm 133: 3

Schriftlezing: Johannes 1: 35 - 51

Kinderlied: OTH 481

Blij, blij, m'n hartje is zo blij.
Blij, blij, m'n hartje is zo blij.
Want Jezus is een Vriend van mij,
daarom is mijn jonge hartje altijd blij blij blij.

De vogels in de bomen loven de Heer.
De engel zingt een loflied tot zijn eer.
De bloempjes staan te geur in huis en hof.
Dan zing ik ook, dan zing ik ook des Heren lof.

Zingen en collecte: Weerklank 41: 1, 2 en 3

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
"k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Zingen: Psalm 95: 1, 2 en 4

Zingen: Weerklank 453

Mchtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.