

Liedblad voor de morgendienst van 18 oktober in de Oosterholthoeve
Predikant: C.H. Bax

Zingen: Weerklank lied 450: 1



1 Laat ons de Heer lof - zin - gen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw om - rin - gen
wie steu - nen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dra - gen
veel duis - ter - nis en dood,
gij hoeft niet te ver - sa - gen,
Hij redt uit al - - - le nood.

Zingen: Psalm 146: 1 en 5

Zingen: Weerklank psalm 86: 2



2 Ja tot U hef ik mijn le - ven,
Gij zijt mild om te ver - ge - ven,
rijk in goe - der - tie - ren - heid
voor een hart dat tot U schreit.
HEER, neem mijn ge - bed ter o - re,
wil mijn lui - de sme - ken ho - ren.
In het bit - ter - ste ge - tij
roep ik en Gij ant - woordt mij.

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1 – 18

Zingen: OTH lied 474 (als je bang bent of onzeker)

1. Als je bang bent of onzeker,
als je 't even niet meer ziet.
Als je somber bent of eenzaam
of verdrinkt in je verdriet.
Weet – zijn deur staat altijd open.
Als je wilt ga dan maar gauw.
Je kunt zomaar binnenlopen,
er is altijd plaats voor jou. **'refrein'**

2. Zit je boordevol met vragen,
zie je echt geen uitweg meer.
Word je gek van angst en zorgen,
leg ze in zijn handen neer.
Weet – zijn deur staat altijd open.
Als je wilt ga dan maar gauw.
Je kunt zomaar binnenlopen,
er is altijd plaats voor jou. **'refrein'**

Zingen: Weerklank psalm 130: 1 en 3

1. Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o HEER,
tot U die hulp kunt zenden,
ik buig mij voor U neer.
Heer, neig tot mij uw oren
en wil mijn klacht verstaan,
wil mijn gebed verhoren,
ontferm U, zie mij aan.

Zingen: Weerklank lied 441

1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Zingen: Psalm 145: 5

'Refrein'

Want Hij zegt: 'Kom, als je wilt dan kun je komen.'

Want Hij zegt: 'Kom, als je wilt dan is het goed.'

Ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen.

Ja Hij zegt: 'Kom, dan geef Ik je nieuwe moed.'

3. Ik blijf de HEER verwachten
en hopen op zijn woord.
Ik wacht in al mijn klachten
op Hem, tot Hij mij hoort.
Mijn ziel, vervuld van zorgen,
wacht sterker op de Heer,
dan wachters op de morgen –
de morgen, o wanneer!

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

