

Liedblad voor de morgendienst van 18 juli in de Oosterholthoeve

Predikant: Ds. G. de Fijter

Zingen Weerklank Psalm 63: 1 en 2

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2. Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Zingen: Weerklank Psalm 123: 1

1. Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol ons oog
naar onze God omhoog.

Zingen: Psalm 119: 84

Schriftlezing: Markus 9: 14 – 29

Zingen: Kinderlied Weerklank 602: 1, 2 6 en 7

1. Ik buig nu heel eerbiedig
mijn hoofd voor U, o Heer.
En ik leg al mijn zorgen
heel need'rig voor U neer.

2. U kunt mij alles geven.
Zie mij genadig aan.
En wilt U met uw zegen
geen dag mij overslaan?

6. Wilt U voor alles zorgen?
Maar geef mij bovenal
het uitzicht op de morgen
dat Jezus komen zal!

7. Leer mij afhank'lijk leven.
Geef moed voor elke dag.
En laat mij nooit vergeten
dat ik U danken mag!

Zingen: Psalm 25: 8 en 10

Zingen: Weerklank Lied 509: 1 en 2

1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Zingen: Psalm 73: 12